



Kampboekje 2024

Algemene informatie

Hé kampganger!

Heb jij ook zo'n zin in het aanstaande kamp? Dit jaar gaan we een spectaculair kamp beleven, want het thema van dit kamp is namelijk:



DE GODEN VAN OLYMPUS

Om goed voorbereid aan dit avontuur te beginnen, is het belangrijk om dit kampboekje aandachtig door te nemen.

We verblijven tijdens dit kamp in 'Land van Kleef' in Loon op Zand. Benieuwd waar we heen gaan? Neem hier alvast een kijkje op de website: kampeerboerderijlandvankleef.nl

Hier zullen we van woensdag 8 mei tot en met zaterdag 11 mei verblijven. Op **woensdag** vertrekken we om **18:00** vanaf het clubhuis van KCR. We gaan ervan uit dat je dan al gegeten hebt!

Het is belangrijk dat je op tijd aanwezig bent, aangezien we de spullen moeten inladen. Zorg er dus voor dat je om **17:15** aanwezig bent! Je kunt je spullen in de daarvoor aangegeven vakken neerleggen.

We zijn zaterdagmiddag om ongeveer **13.00** weer terug bij het clubhuis.

Hou de site en de Jeugdcommissie Facebookpagina goed in de gaten, hier zullen we voor en na het kamp foto's en berichten op plaatsen.

Dit jaar is ons thema: Goden van Olympus

Schuilt er al jarenlang een ware held of heldin in jou, een meester van drama, of een verhalenverteller van mythische proopties? Grijp dan dit jaar je kans tijdens het 'Goden van Olympus' kamp!

Geheel in stijl van dit thema heeft de kampleiding allerlei mythisch geïnspireerde activiteiten bedacht. De verschillende groepen zullen strijden om de titel van Oppergod, maar bovenal is dit kamp bedoeld om samen een gezellig en onvergetelijk weekend te beleven.

Tijdens de bonte avond, maar ook bij andere spelen, is het de bedoeling dat je je kleedt in jouw meest verbluffende outfit. Dit weekend ben jij immers een ware held of heldin van de Olympus! Je krijgt tijdens het kamp vanzelf te horen wanneer je deze outfit moet dragen.

We hopen op goed weer, maar mocht het weer niet meewerken en we naar binnen moeten, dan zorgen wij natuurlijk voor genoeg binnen activiteiten! Wij hebben er zin in, jij ook? Lang leve de goden van de Olympus!

Wat moet je niet vergeten?

- Slaapzak, kussensloop en onderlaken
- Kussen
- Toiletartikelen, handdoeken, washandje
- Sportkleding/sportschoenen
- Extra oude kleding die nat en vies mag worden
- Zwemkleding en badlaken
- Badslippers en extra paar schoenen (niet je zondagse)
- Dichte schoenen voor in het bos
- Vest of trui met lange mouwen en capuchon
- Rugzak(je)
- Leuke spelletjes voor in je eigen tijd
- Vuilniszak
- Regenkleding (hopelijk niet nodig)
- Zakgeld (zeker niet te veel!)
- Theedoek
- **Dopper/drinkfles met naam**

Wat mag je thuislaten?

In verband met de veiligheid van jezelf en anderen zijn alcoholische dranken en energydrinks tijdens het kamp verboden.

Ook spullen waarmee je anderen vol kunt smeren kun je zeker thuis laten, want hier zit niemand op te wachten.

Gezien de beperkte laadruimte vragen we je de spullen in een tas mee te nemen en **geen koffer** mee te nemen. De kampleiding zal zorgen voor genoeg geluid en muziek tijdens het kamp, dus de muziekbboxen zijn niet nodig.

Tot slot is het raadzaam om waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis te laten.

Wie kan er lekker bakken?

Om ervoor te zorgen dat we wat variëteit bij de limonade en koffie hebben, zoeken we **bakmoeders** (en **-vaders**) om iets lekkers te bakken.



De koeken en cakes vinden namelijk altijd gretig aftrek in het kampweekend, zeker na een inspannende activiteit. Voor vertrek kunt u ze in het clubhuis afgeven bij de leiding.

Alvast hartelijk bedankt!

Wie is de leiding?

Deze editie is de leiding één van de Griekse goden van Olympus en zullen zij ook weer dit kamp tot een onvergetelijk succes brengen:

Joris Poot, Martijn van Beekom, Loes de Vries, Kaj de Waal,
Rosanne Brouwer, Craig van Reede, Gabie Hietbrink
Patricia van der Burgh, Daan Lodder, Luc Boeser,
Lisa van Gulik, Rick Wenfua, Paulien Schaap & Olav Lijesen.

De goden van keuken zullen ook dit jaar Inge & Niels Plaisier zijn.

Contactpersoon voor medicijnen is Rosanne Brouwer. De medicijnen (**met naam erop!**) kunnen woensdag voor vertrek worden ingeleverd bij Rosanne.

Alleen in uiterste noodzaak is het mogelijk om tijdens het weekend de kampleiding te appen of bellen. Ook voor vragen over het kamp kun je bij Patricia terecht.

Patricia van der Burgh 06-31918963